



Katechistenopleiding Roermond

*opleidingsinstituut  
voor geloofsverdieping,  
catechese en pastoraal*

BISDOM



Roermond

Allermaal zoeken we naar een zinvol leven. Gelovigen hebben in die zoektocht eigen ankerpunten om met die grote en kleine vragen die het leven en samenleven oproepen om te gaan. In het evangelie vinden ze wegwijzers voor het concrete leven.

Dit geloof verdiepen en in de praktijk brengen, dat is wat Kairos wil doen. Kairos is het Griekse woord voor het 'geschikte moment'. En dat moment is voor jou nu gekomen, want Kairos is het levendige, dynamische opleidingscentrum waar je aan de slag kunt met je eigen geloof en inzet. Je komt terecht in een actieve leeromgeving waar je van elkaar leert. Alle docenten zijn experts in hun vak en geven je impulsen om je persoonlijke geloof en inzet voor de medemensen verder te ontplooiën.

Kairos bestaat ondertussen twintig jaar en is net grondig vernieuwd om nog beter dienstbaar te zijn aan jouw vragen en die van de samenleving. Ontdek in deze folder de mogelijkheden.





*Je persoonlijk geloof verdiepen  
Je talenten ontplooiën  
Mee verantwoordelijkheid  
dragen voor de plaatselijke  
geloofsgemeenschap*

*De vernieuwde opleiding  
is aangepast aan jouw  
mogelijkheden!*



# **1** **KORTE TOERUSTINGSMODULES**

De modules zijn bedoeld voor mensen die in de parochies bezig zijn met pastorale activiteiten. Je kunt kiezen uit doopvoorbereiding, eerste communievoorbereiding, vormselvoorbereiding, ziekenbezoek en stervensbegeleiding.

Bij afronding ontvang je een getuigschrift.

Alle modules hebben een gemeenschappelijk gedeelte, waarin je samen met andere cursisten je eigen geloof verdiept en een specifiek gedeelte.

## **I Module doopvoorbereiding**

Je bent bezig of je wilt aan de slag met ouders die hun kindje willen laten dopen. Dan helpt deze module je bij de gesprekken met de doopouders. We bieden je concrete werkmodellen voor avonden met doopouders, voor de voorbereiding van de viering van het doopsel en de nazorg.

## **II Module eerste communievoorbereiding**

Als je die enthousiaste bende van 7- of 8-jarigen wilt voorbereiden op hun eerste H. Communie, en daarenboven ook van de ouderavonden een belevenis wilt maken, dan is dit iets voor jou. Je leert in deze module over de religieuze ontwikkeling van kinderen en ontdekt de nodige didactische tools. Verder krijg je werkmodellen aangereikt voor ouderavonden.

## **III Module vormselvoorbereiding**

Wil je de wat minder enthousiaste bende van 11-12-jarigen en hun ouders zinvol begeleiden in hun tocht naar het vormsel, dan moet je deze module zeker meepikken. De religieuze ontwikkeling van de aankomende puber helpt je om hem beter te verstaan. Je krijgt ook concrete werkmodellen voor de ouderavonden en didactische tips voor de vormselcatechese.

## **IV Module ziekenbezoek en stervensbegeleiding**

Lijden en kwetsbaarheid, het zijn momenten waarop mensen zich vaak opnieuw bezinnen over hun leven. Hoe kun je deze mensen nabij zijn en wat kan geloof daaraan bijdragen?

Vanuit de psychologie en klinische pastoraal leer je gesprekken voeren met zieken en stervenden en omgaan met je eigen beleving daaromtrent.

## **V Module Kerk en Samenleving – diaconie**

Parochies en dekenaten staan midden in de Limburgse samenleving. Maar die samenleving is snel aan het veranderen. Grote vraag is; hoe gaan parochies met deze veranderingen om? Hebben ze antwoorden op de sociaal-maatschappelijke vragen die op hen afkomen? Hebben ze oog voor kwetsbare medemensen? Het gaat erom of wij de ‘teken van onze tijd’ verstaan! In de module diaconie staan we stil bij deze sociaal-maatschappelijke vragen. Kijken we wat jij kunt doen en betekenen voor kwetsbare medemensen in je directe omgeving. Daarbij gaat het om aandacht, de ander zien en luisteren naar hun verhaal. Hoe je dat goed kunt doen, wat je daarvoor moet weten, kunnen en zijn, leer je in deze cursus.

## **VI Module Liturgie**

Je wilt de liturgie van de Kerk beter begrijpen en meevieren? Ben je lector, acoliet, koster of koorzanger? Leid je wel eens een gebedsdienst, of breng je zieke parochianen de H. Communie aan huis? In de module “Liturgie” wordt je kennis verdiept over de samenhang tussen Liturgie, H. Schrift, en Spiritualiteit van de Rooms Katholieke Kerk. Aan de hand van lessen en praktische oefeningen ontdek je je mogelijkheden om bewuster en actiever de liturgie voor te bereiden en mee te vieren. En het gaat erom te zien op welke wijze liturgie in verband staat met het geheel van de pastoraal in een parochie.

## **2 OP ONTDEKKINGSTOCHT IN HET GELOOF**

Geloven is een voortdurende zoektocht, samen met anderen. Wil je je eigen geloof herontdekken, verdiepen en exploreren, dan is dit wat voor jou!

Je kunt één of twee jaar telkens twaalf zaterdagen aan de slag met de grote thema's uit het geloof. Hoe geeft geloven zin aan je leven? Wat bedoelen we als we zeggen dat God de Schepper is, en Jezus onze Verlosser? Waarom is er lijden en kwaad? Wat betekenen de sacramenten in het katholieke geloof? Hoe verhoudt het geloof zich tot de moderne cultuur? Daarnaast verneem je ook meer over de geschiedenis van de kerk, de ethische vraagstukken en is er ook ruimte voor ontwikkelingen van je eigen geloofsbeleving in de spiritualiteitsgroepen. Bij afronding ontvang je een getuigschrift.

## **3 OPLEIDING TOT CATECHIST**

Als derde mogelijkheid kun je de opleiding tot catechist volgen.' Catechist' is in de wereldkerk de naam voor gevormde mensen die medeverantwoordelijkheid dragen in de plaatselijke gemeenschappen voor catechese en pastoraal. In ons Bisdome hebben we bewust voor die naam gekozen om die band met de wereldkerk te onderstrepen. Dit traject is bedoeld voor mensen die zich grondig willen scholen om de parochie mee te dragen. Je kunt daarbij vanaf jaar III nog kiezen uit een viertal varianten: catechetische variant, pastorale variant, diaconie variant of liturgie variant. Bij afronding van de volledige opleiding ontvang je een zending als catechist van de bisschop, tijdens een plechtige vesperviering in de Kathedraal in Roermond.



## GEÏNTERESSEERD?

Elk jaar in september start een nieuw cursusjaar. De cursussen worden gegeven in Roermond (Kantoren Bisdom, Swalmerstraat 100). Er wordt geen specifieke vooropleiding gevraagd. Wel worden met alle nieuwe kandidaten kennismakingsgesprekken gevoerd. Voor de opleiding tot catechist en het volgen van de modules is de aanbeveling van de plaatselijke parochie vereist.

Jaarlijks is er in het voorjaar een "open dag" bij Kairos waaraan geïnteresseerden kunnen deelnemen. In 2018 vindt deze open dag plaats op zaterdag 21 april 2018 (in Roermond, Swalmerstraat 100).

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie en/of een gesprek, dan neem gerust contact op met het secretariaat. Ook kun je je aldaar aanmelden voor de open dag, waarna je nog een programma toegestuurd krijgt.

### Secretariaat:

Mw. G. Lux-Zinzen

Heijendallaan 82

6464 EP Kerkrade

T.: 045-5466930

F.: 045-5466927

E.: [g.lux@bisdom-roermond.nl](mailto:g.lux@bisdom-roermond.nl)

[j.v.d.vloet@bisdom-roermond.nl](mailto:j.v.d.vloet@bisdom-roermond.nl)

### Kantoor is bezet op:

Maandag, dinsdagochtend en donderdag

# KAIROS

OMDAT WE SAMEN

DE KERKGEMEENSCHAP

DRAGEN

[www.catechistenopleiding.nl](http://www.catechistenopleiding.nl)